

Sogne- og højskolerejse oktober 2024 til Dresden

I perioden fra 26. oktober til 1. november 2024 er en sogne- og højskolerejse udgående fra Langå Kirke til Dresden, Sachsen og Thüringen under forberedelse. Der er mange gode grunde til at vende blikket mod denne del af det centrale Europa. Her begyndte det hele så at sige. ”Det hele” vil i vor sammenhæng sige den lutherske reformation og bruddet med pavekirken. Her blev den protestantiske tro fostret, og herfra bredte den sig til den nordlige del af Europa i første omgang. Danmark var et vigtigt land i udbredelsen. Vi har hele tiden fokus på Martin Luther og på hans nære ven Cranach, der har lavet de tre store, berømte altertavler på rejsen. I foråret og efteråret 24 forbereder vi os gennem foredrag og andet i Sognegården på rejsen, så når vi sætter os i bussen og kører sydpå, så er vi en sammentømret flok. Vi taler om en højskolerejse, dvs. en rejse, hvor bussen er mere end bare til transport. Bussen er også vores foredragssal. Her fortælles der væsentlig historie og her synges der væsentlige sange og salmer. Her taler vi muntert sammen og her deler vi emnerne og oplevelserne med hinanden, og bliver det for meget, så tager vi en lille lur!



Dresden bliver rejsens centrum. Her bor vi, og her er vi hyggeligt sammen om aftenen. Vi lærer byen at kende. Vi kommer til gudstjeneste i Frauenkirche. Dresden er Landeshauptstadt i Sachsen, og den bliver altså også vores hovedstad i perioden. Herfra udgår de spændende ekskursioner, hvor vi vil indkredse vores emne(r) og se alle herlighederne.



Lørdag den 26/10:

Afrejse fra Langå. Ned gennem Jylland synger vi lidt fra ”den blå”, og Niels Martin holder sin første fortælling og forbinder vores egen historie med den, vi skal ned og kigge nærmere på. Vi har fælles historie! Vi skal også have kaffe og et rundstykke!

På rejsen vil der blive holdt passende pauser. Der bliver tid til at spise frokost (for egen regning), og vi ankommer til hotellet i Dresden, hvor vi indkvarteres og hvor vi spiser aftensmad (inkluderet i prisen).

Søndag den 27/10:

Dem, der vil med, går til gudstjeneste efter morgenmaden i enten Kreuzkirche eller i Frauenkirche. Om eftermiddagen er vi med på en byrundtur dels i bussen og dels til fods. Vi er i gode hænder ved Dr. Alexander Klein, der taler flere sprog, også engelsk – men vi har om ønsket hele tiden oversættelse ved hånden. Om aftenen træffer vi Frank Meinel, præst i Schneeberg og Niels Martins ven. Han er født og opvokset i DDR, der lå mange akter om ham i Stasis arkiver, og i dag er han en gemytlig og glad sognepræst med en kæmpe indsigt og viden i den lutherske teologi. Frank byder os velkommen, og kommer i et lille foredrag ind på sit særlige felt: ”Luther og Cranach i Sachsen”. Cranach var Luthers nære ven, der i alterbilleder videregav, hvad den lutherske reformationen handler om. Vi skal på turen se de tre mest betydningsfulde. Frank taler et tydeligt tysk, ikke engelsk for det lærte man ikke i DDR, men Niels Martin oversætter, så alle får det med, de gerne skulle have med!

Mandag den 28/10:

Udflugt til Weimar og til den fornemme domkirke i Naumburg. Weimar er en ganske særlig by, og det er der mange grunde til! Den fortjener ro og god tid. Tid på egen hånd.





Christus in domo sua cenavit cum
apostolis. In pariete est crucifixus
IHS XPI

1928

Tirsdag den 29/10:

Wittenberg og Torgau med Frank. I Wittenberg får vi en rundgang til det væsentligste, dvs. til Slotskirken, hvor Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren, og til bykirken, hvor Cranachs berømteste alterbillede befinder sig. Til Lutherhaus og til Panorama Asisi.

I den fine by Torgau beliggende ved Elben får vi også en byrundtur, med besøg i Slottet Hartenfels, hvor Luther indviede Slotskapellet, en meget spændende historie, og vi besøger Katharinas grav, Luthers emineente kone.



Onsdag den 30/10:

Vi tager en rolig dag på kontoret, fordøjer og lader op til den spændende tur torsdag til Schneeberg. Følgende er i spil: Dels er der jo fremragende museer i Dresden, som man kan besøge på egen hånd. Vi kender jo nu byen helt godt. Dels kunne en lille udflugt nord for Dresden til Meissen ved Elben måske trække, men en rolig dag!

Torsdag den 31/10: Vi fejrer reformationsdagen i Schneeberg med og hos Frank. Der er festgudstjeneste kl. 10.30. Kl. 14.00 viser Frank os Cranachs altertavle i den store kirke i byen: St. Wolfgang. Vi spiser middag i en dejlig restaurant. Om aftenen spiser vi sammen i Dresden – den sidste aften. I Dresden festligholdes også reformationsdagen. Måske der finder en stor koncert sted, som man i så fald selv kan gå til.



St. Wolfgang Schneeberg

Fredag den 1/11:

Vi kører hjemad mod Langå og Danmark igen.

VIKINGBUS®



Rummelig 4 stjernnet turistbus med masser af plads og komfort, erfaren chauffør og rejseleder samt alle udflugter (entré eksklusive).

HOTEL

Vi bor på Ibis hotel i Dresden centrum, Dette hotel ligger 500 m fra Dresden hovedbanegård og 10 minutters gang fra Dresdens verdensberømte gamle bydel.

Indkvartering: i dobbeltværelse med bad og toilet.

Forplejning:

6 x morgenmad på hotellet

5 x aftensmad (3-retter inkl. is vand) på hotellet

1 x aftensmad (3-retter) på Restaurant Pulverturm



PRIS

Prisen er baseret på, at der bliver nok deltagere til at gennemføre rejsen.

Inkluderet alle skatter og afgifter, halvpension begyndende med aftensmad på afrejsedagen og sluttende morgenmad på hjemrejsedagen eksklusive drikkevarer.

Ved 30 personer: pr. person	6995 kr
Ved 35 personer: pr person	6795 kr
enkeltværelsestillæg på	899 kr

(Forbehold tages for ændringer i verdens skæve gang!)

TILMELDING

Uforpligtende forhåndstilmelding efter først-til-mølle-princippet indtil 1. marts. 2024.

Depositum på 1500 kr. betales 1. marts. 2024 ved endelig tilmelding til:

Niels Martin Lasthein

lasthein@hotmail.com eller på telefon 21752043